

«Ο Κύκλος των Μαθηματικών»

των Helen και Bob Kaplan

Μια αξιόλογη εθελοντική πρωτοβουλία με υπέρ 10ετή αδιάκοπη δραστηριότητα που κερδίζει όλο και περισσότερη εκτίμηση αλλά και μιμητές σε διεθνές επίπεδο.

Ενοχλημένοι (όπως οι ίδιοι ομολογούν), ένα ζευγάρι συνταξιού-

χων πανεπιστημιακών καθηγητών (**Bob και Elen Kaplan**) και ένας φοιτητής τους (**o Thomas Guillermo**), από τη φτωχή ποιότητα και το χαμηλό επίπεδο της μαθηματικής εκπαίδευσης στη χώρα τους, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Σεπτεμβρίο του 1994 συνέστησαν τον "Κύκλο των Μαθηματικών".



Στην αρχή νοίκιασαν κάποιο χώρο από την τοπική εκκλησία όπου δραστηριοποιήθηκαν για ένα εξάμηνο, προσελκύοντας αυτή την περίοδο 29 μαθητές οι οποίοι και συνεισέφεραν όποτε χρειαζόταν για την κάλυψη των εξόδων που πραγματοποιούνταν.

Οι πρώτοι μαθητές προέρχονταν από Ρώσους μετανάστες και κάποιους παλαιότερους μαθητές των Kaplan. Στη συνέχεια από στόμα σε στόμα διαδόθηκε η λειτουργία του "Κύκλου" και έφτασαν να παρακολουθούν το 2001 πάνω από 200 μαθητές,

πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από πολύ μακρινές περιοχές.

Η σημασία και η αξία της προσπάθειας των Kaplan δεν άργησε καθόλου να εκτιμηθεί και ήδη από τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του "Κύκλου" τα πανεπιστήμια **Northeastern** και **Harvard** τους παρεχώρησαν στέγη, όχι μόνο για τα μαθήματα του Σαββάτου (που τώρα πλέον γίνονται Κυριακή), αλλά και για τα απογευματινά μαθήματα κάθε Τρίτη και Τέταρτη τα οποία παρακολουθούν κυρίως οι νεότεροι μαθητές από 5 έως 11 ετών (σε 9 τμήματα κατά το 2001).

Περισσότερα στο 1ο τεύχος
του "Φ" (σελ. 165-168)